

Stichting VivaSahel

Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
tel: 020 4222494
e-mail: stichting.vivasahel@gmail.com
website: www.vivasahel.nl
ING Bank: NL66INGB0004138986



Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34297526

Met ons werk in Niger zijn we ruim 20 jaar geleden gestart, toen we van een bevriende Nigerijn hoorden dat er ernstige hongersnood was. We begonnen met geld in te zamelen bij vrienden, kennissen en familieleden, zodat we heel veel gierst konden kopen voor de grootste nood.

Van het één kwam het ander en na een aantal jaren hebben we VivaSahel opgericht, zodat we hier ook officieel waren, donaties belastingaftrekbaar werden, en we óók bij grote organisaties konden aankloppen. Zelfs in Niger zijn we erkend! Nu hoeven we ook daar geen belasting te betalen.

Het ging goed! De mensen hadden vertrouwen in onze aanpak (geen organisatiekosten, directe lijn met ons netwerk daar, dat we persoonlijk kenden én vertrouwden). Zo hebben we heel wat voor elkaar gekregen in de loop der jaren. We concentreerden ons op een heel afgelegen dorp aan de rand van de Sahara, waar niet eens een weg naartoe gaat. De burgemeester van een groter stadje in de regio had ons **Tamaci** aangeraden, omdat daar een betrouwbare *chef de village* was.



We zijn begonnen met de aanleg van enkele putten (35 tot 60 m diep), want gebrek aan water is daar het allergrootste probleem. Daarna volgden allerlei andere projecten, zoals het bouwen van een naaiatelier, het verstrekken van microkredieten, het bouwen van een graanbank, een ziekenhuisje, een maternité, èn het **schooltje**.

Toen we 10 jaar bestonden hebben we als cadeau 10.000 bomen gevraagd, die in de omgeving van Tamaci geplaatst moesten worden. Het zijn er 5000 geworden – maar door de hevige regens van de laatste 3 jaar zijn ze voor een groot deel weggespoeld....

Op verzoek van de *chef de village* zorgen we er nu alweer een paar jaar voor **schoolmaaltijden**. Veel kinderen komen zonder ontbijt op school, en hebben soms al 10 km door het zand gelopen om er te komen. In het gunstigste geval krijgen ze 's avonds wat te eten. Door onze schoolmaaltijden hebben ze in ieder geval een maaltijd per dag, en kunnen ze zich beter tijdens de les concentreren. Die maaltijden worden gekookt door twee weduwen, die zelf ook mogen meeëten en een klein beetje geld verdienen. Weduwen hebben het daar niet bepaald makkelijk.

De klimaatverandering heeft ook daar grote gevolgen helaas: de regens, vroeger altijd van midden mei tot midden september, vallen nu maar een enkel keertje, en dan zó heftig, gepaard gaande met enorme windstoten, dat er door overstromingen hele dorpen zijn weggevaagd, hutten verwoest, en ja, ook ons **schooltje heeft nu geen dak**.

Het valt niet mee in deze moeilijke tijden geld te vergaren voor projecten: er zijn zoveel problemen in de wereld, maar het zou zó zonde zijn als het goed functionerende schooltje gaat verloederen omdat er geen dak meer op ligt....